
Orde van dienst

Zondag 1 augustus 2021
9.30 uur

“OP WEG”

Online kerkdienst
Protestantse Gemeente Lexmond



Voorganger

Mw. Jannie van den Berg - Kersbergen

Ouderling van dienst

Gerry de Bruin

Organist/pianist

Roel de With

COLLECTEINFORMATIE

De 1e collecte is bestemd voor de diaconie. De 2e collecte is bestemd voor het onderhoud aan de kerk.

1. U kunt uw gift overmaken met de betaalfunctie in de app **Appostel**.
2. U kunt uw gift voor de eerste collecte over te maken op: **NL03 RABO 0336 0800 50** tnv diaconie Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij de omschrijving in: **collecte 1 zondag 1 augustus**. U kunt uw gift voor de tweede collecte overmaken op: **NL24 RABO 0154 1505 68** tnv Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij omschrijving in: **collecte 2 zondag 1 augustus**.
3. Ook kunt u uw gift doneren in de **collectemandjes** bij de uitgang in de kerk.

De diaconie

VOOR DE DIENST

Lied voor de dienst: NLB 313: 1 en 2

- 1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

- 2 God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and're stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

Welkom door de ouderling van dienst

INTREDE

Intochtslied: Psalm 84 : 1

Gemeente gaat staan

- 1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

De tafelkaars wordt aangestoken

Bemoediging en groet

Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid,
amen.

De gemeente gaat zitten.

Kyrie

Glorialied: NLB 903 : 1 en 3

- 1 Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

- 3 In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide
op mijn wegen woord en Geest.
Ja, de Heer doet mij geloven,
Hij ontstak in mij het licht
van het innerlijk gezicht,
dat zal dood noch duivel doven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

DIENST VAN HET WOORD

Tien woorden

Lied: NLB 836 : 1 en 2

- 1 O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

- 2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.

Gebed om Gods Geest

De kinderen komen naar voor en nemen het licht van de Paaskaars mee naar hun eigen dienst.

Lezing: Jesaja 52: 1 - 6 (lector)

Lied: NLB 608: 2

2. De ballingen keren.
Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
Tot aan de einden der aarde,
één voor één, en voorgoed.
Die keren in stoeten.

Als beken vol water,
Als beken vol toesnellend water,
Schietend omlaag van de bergen.
Als lachen en juichen.
Die zaaiden in tranen,
Die keren met lachen en juichen.

Lezing: Marcus 6: 6b - 13 (lector)

Lied: NLB 838: 2 en 3

2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.
3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

Overdenking 'Op weg'

Lied: NLB 838: 1 en 4

1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
4. Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

De kinderen komen terug van de kindernevendienst

Kinderlied NLB 531

1. Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.
2. Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
'k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze',
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.
3. Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, het eeuwig leven.

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed & gezamenlijk gezongen Onze Vader (NLB 1006)

Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen
Geef dat alle mensen weten
zoals U is er maar een.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn
In uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien zal zijn

Help ons samen goed te leven
en te doen wat u graag wilt
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild

en vergeef ons wat we fout doen
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander
maar weer samen verder gaan

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar
Geef dat wij het juiste kiezen
dat we goed zijn voor elkaar

Onze Vader, wij geloven
dat u onze wereld leidt
Met uw licht helpt u ons verder
Hier en nu en straks. Altijd
Amen amen

Aandacht voor de collecte

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: NLB 416

Gemeente gaat staan

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

De zegen wordt beantwoord door met een gezongen amen

BIJ HET VERLATEN

Na afloop van de zegen verlaten we de kerkzaal. Bij de uitgang wordt gecollecteerd. Een ieder wordt verzocht om de kerkzaal te verlaten nadat de kerkenraad de kerkzaal heeft verlaten. De achterste rijen eerst; opvolgend naar voor. Wilt u buiten nog napraten? Doe dat dan op voldoende afstand van de uitgang en van elkaar. Heel hartelijk dank.